



Datum : 16 februari 2022

Naam kind

Waar het over ging: De verloren penning

De vorige keer hoorden we de gelijkenis van het verloren schaap. De Heere Jezus heeft drie gelijkenissen vertelt over het verlorene. De tweede gelijkenis gaat over de verloren penning. Een vrouw heeft 10 muntjes. Zij heeft die aan een ketting hangen. Die muntjes zijn niet zo heel veel waard. Zo'n muntje kreeg iemand die een dag op het land gewerkt had. Maar voor deze vrouw zijn de muntjes heel veel waard. De ketting is een bruidsketting, die zij van haar man heeft gehad. Nu er een muntje kwijt is, is de ketting niet meer compleet. Dat muntje komt natuurlijk niet meer vanzelf terug. Dat kan ook niet. De vrouw gaat zoeken. Ze steekt een lampje aan in huis. Ze haalt de bezem door de kamer. Ze blijft net zo lang zoeken totdat zij het muntje gevonden heeft. Zo is de Heere Jezus. Hij kan niet een van Zijn kinderen missen. Hij zoekt net zo lang tot Hij ze allen gevonden heeft. Weet je waar verloren muntjes gevonden worden? Waar de lamp van Gods Woord brandt en waar de bezem van Gods Wet wordt gebruikt. Dat gebeurt op de club. Als jullie uit de Bijbel horen dan brandt de lamp van Gods Woord. Als jullie op de verkeerde dingen worden gewezen dan wordt het vuile weggeveegd. Dat gebeurt ook in de kerk. Daarom is het zo mooi als we in het huis van de Heere mogen komen. En als het verlorene wordt gevonden? Dan is er blijdschap op de aarde. Dan is er zelfs ook blijdschap in de hemel. Lig jij nog in het stof? Of mag je al een sierlijk muntje zijn voor de Heere?

De leertekst is: ***"Alzo (zeg Ik u) is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert"*** Lukas 15 vers 10

Opdracht: Maak deze opdracht voor de volgende keer (2 maart) en krijg je een extra spaarpunt!
zoek de verschillen en zet er een cirkel om (8+8)

